



Kardinal Anders Arborelius ocd

Kära systrar och bröder i Kristus!

Även om vi just i dessa dagar nås av hemska krigsbilder och dystra nyheter får vi inte misströsta. Snart kommer Ljuset till oss, när Gud blir människa i Jesus Kristus för vår skull. Vi är inbjudna att alltid vara med honom i hans kärlek, att vara hans ögon och händer för våra medmänniskor i nöd och älska dem med hans hjärta.

Vi måste förmedla detta glada budskap: Ljuset övervinner mörkret. Det finns alltid människor som bryr sig. Vi har möjlighet att förändra livet för de barn som drabbas av krig. Ingen, allra minst ett litet barn, ska behöva växa upp utan att känna att det finns medmänniskor som vill hjälpa.

Vi vet att barn kan vara starka och övervinna de mest fruktansvärda upplevelser, bara det i deras närhet finns kärleksfulla och insiktsfulla vuxna, som ser med ömhet på dem och hjälper dem med smärtan och som kan visa vägar som leder framåt. Runt om i världen finns inte bara det svåra och hemska utan också de goda vuxna som hjälper de drabbade barnen: lärare i flyktinglägren, ordenssystrar på klinikerna, volontärer som ger stöd i skyddsrummen.

Adventsinsamlingen till förmån för det arbete som Caritas gör för dessa våra minsta är en kärleksgärning som vi alla måste ta på största allvar. Det är min vädjan till er alla! Vi förmår inte rädda alla barn undan de krig som pågår på alldeles för många platser på vår jord. Men tillsammans kan vi göra mer än vi tror för att hjälpa och lindra krigets förödande följder, som drabbar barnen till kropp och själ.

Caritas innebär att vi får del av Guds egen kärlek som vi sedan kan dela ut till alla behövande. Han har gett oss sitt heliga hjärta, så att det kan återspeglas i vårt eget hjärta. Vi kan ge det vidare till varje människa som kommer i vår väg. Ibland kan vi förmedla det bara genom en blick, ett leende eller en liten gest till någon i vår närhet. Ibland kan vi göra det till dem som befinner sig långt borta genom att stödja våra insamlingar.

Jag vill passa på att önska dig och dina kära en välsignad och meningsfull adventstid, där vi får komma närmare Jesusbarnet som väntar på att få födas till vår jord. Må han också få födas i våra egna hjärtan, om och om igen!

Stockholm, Alla helgons dag 1.11.2024

Anders Arborelius ocd.

+Anders Arborelius ocd

D I O E C E S I S H O L M I E N S I S

STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

GÖTGATAN 68 • BOX 4114 • SE-102 62 STOCKHOLM

TEL +46-8-462 66 00 (VX) • FAX +46-8-702 05 55

biskop@katolskakyrkan.se • www.katolskakyrkan.se